

Ραδιοσταθμός στην Κατωκοπιά το 1970

MΕΣΑ στην σημερινή ευφορία για την ελεύθερη ραδιοφωνία, θα πρέπει να θυμηθούμε και να τιμήσουμε μερικούς από τους πρωτέργατες της ερασιτεχνικής ραδιοφωνίας. Πολύ πριν την ψήφιση του νόμου για την ιδιωτική (ελεύθερη) ραδιοφωνία, έκαμε τα πρώτα του βήματα το 1970 ερασιτεχνικός ραδιοσταθμός στην Κατωκοπιά της περιοχής Μόρφου. Ήταν ένας από τους ελάχιστους σταθμούς που λειτούργησαν την τότε εποχή.

Ο ραδιοσταθμός της Κατωκοπιάς ονομαζόταν αρχικά Ραδιοερασιτεχνικός Σταθμός (ΡΕΣ) και αργότερα Ραδιοερασιτεχνικός Πομπός (ΡΕΠ). Λειτουργούσε στο απίτι του Νίκου Χαραλάμπους Πουρουτου, μαθητή τότε της Τεχνικής Σχολής, ο οποίος τον κατασκεύασε μόνος

του. Είχε την τεχνική βοήθεια του Κούλλη Μιχαλάκη Μιχαλλίδη και του Νίκου Νικολόπουλου, καθηγητή του στην Τεχνική Σχολή. Υπήρχε πρόβλημα εξεύρεσης των απαιτούμενων υλικών. Στην αρχή μάλις και ακουγόταν έξω από το σπίτι. Οι αρχικές προσπάθειες ήταν πειραματικές.

Ο σταθμός ξεκίνησε ουσιαστικά τα καλοκαίρι του 1972. Ήταν στα μεσαία κύματα στους 1550 χιλιόκυλους που αντιστοιχούν περίπου σε 187 μέτρα μήκος κύματος. Οι εγκαταστάσεις περιλάμβαναν ένα πομπό, μια αντένα (περίπου 187 μέτρα μήκος οριζόντια), ένα ενισχυτή, μικρόφωνα, μαγνητόφωνο και δισκοφόρο. Τα έξοδα επωμιστήκε ο Νίκος Πουρουτος. Η εμβέλεια του πομπού έφτανε μέχρι το Ποταμό του Κάμπου

και πιο πέρα, στον Πύργο με μεγάλο ραδιόφωνο.

Εκτός από τον Νίκο Πουρουτο (τεχνικός και εκφωνητής) συνεργάστηκαν στην δημιουργία και λειτουργία του σταθμού και ο Γιώργος Χρίστου Κασουλίδης με κείμενα και παρουσίαση, ο Σάως Μιχαλάκη Μιχαλλίδης ασν τεχνικός και ο Κούλλης Μιχαλάκη Μιχαλλίδης σαν τεχνικός και ο Κούλλης Μιχαλάκη Μιχαλλίδης σαν σύμβουλος τεχνικός.

Τα προγράμματα ήταν κυρίως μουσικά. Συνήθως δεν ήταν ζωντανά. Τα κείμενα ήταν λογοτεχνικού, φιλδοφικού και κοινωνικού περιεχομένου. Ορισμένα ήταν γραμμένα από τον Γιώργο Κασουλίδη και ορισμένα ήταν αντιγραφές, από περιοδικά για παράδειγμα. Ενα χαρακτηριστικό πρόγραμμα ήταν το «Κου-



βέντα και μουσική» ωραίας διάρκειας. Αφιερώσεις τραγουδιών βασικά δεν υπήρχαν με ελάχιστες εξαιρέσεις για πολύ στενούς φίλους. Τους δημιουργούς του σταθμού τους ενδιέφερε κυρίως η δική τους ικανοποίηση. Οι ώρες λειτουργίας ήταν καθημερινά από 2μμ. μέχρι 10-11μμ. Ο πιο πολύς κόσμος ήξερε για τον ραδιοσταθμό και ακουγόταν κυρίως σε ώρες που το ΡΙΚ δεν πρόσφερε «ελκυστικές» εκπομπές.

Μετά την προσφυγοποίηση των Κατωκοπιών, στις 14-16 Αυγούστου 1974, ο Νίκος Πουρουτος μετέφερε μαζί του τις

εγκαταστάσεις του ραδιοσταθμού. Επίσης διασώθηκε μια κασέτα εκπομπής. Ο ραδιοσταθμός λειτούργησε αρχικά για λίγους μήνες στην Οραύντα. Μετά στην Λεμεσό μέχρι το 1979.

Την παράδοση συνεχίζουν τώρα άλλοι τέσσερις νέοι Κατωκοπιτες, δημιουργοί τον Μάρτη του 1990 του «Ράδιο-Επαφή», του Τοπικού Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ελεύθερης Περιοχής Μόρφου.

Στις 14 Ιουλίου 1990 το «Ράδιο - Επαφή» έκαμε ζωντανή μετάδοση των αντικατοχικών εκδηλώσεων στο γήπεδο της «Δόξας» Κατωκοπιάς και της λαμπαδηφορίας που ακολούθησε από εκεί μέχρι το φιλακί της Εθνικής Φρουράς στον δρόμο Αστρομερίτη-Κατωκοπιάς. Τις εκδηλώσεις οργάνωσε ο Πολιτιστικός Ομίλος της «Δόξας» Κατωκοπιάς.

Δρ. Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

29 | 9 | 91
Εξα Δερ
Φεβρουάριος